

## Gösta Carlsson – en stor golfpersonlighet

I mellandagarna nådde oss nyheten att Gösta Carlsson gått bort under annandagen efter en korttids sjukdom. Han tillhör den lilla grupp personer som tilldelats Runfeltsmedaljen för sin stora betydelse för den svenska golfens utveckling.

Hans golfintresse väcktes av vännen Ture Bruce som tyckte att Gösta måste koppla av från arbetet som företagsledare för den egenägda Järnkunst i Landskrona. Ture Bruce var också företagare, men framförallt en av våra viktigaste golfbanearkitekter under 1950- och 60-talen och all hans fritid handlade om golf. När han sådde fröet till ett golfintresse i Gösta, så gav det resultat i ett lika intensivt engagemang. Gösta Carlsson är självfallet mest känd som dynamisk ägare av Barsebäcks golfanläggning. Han var vid sin död fortfarande vd för företaget och varje dag närvarande på anläggningen.

Den första golfbana Gösta ägde och utvecklade var dock 9-hålsbanan på Ven som började byggas 1970. Han hade sommarhus på Ven och tyckte det tog för mycket tid från familjen att så många lördagar åka in till Landskrona för att delta i golftävlingar. Lösningen blev denna hans privatägda golfbana och 1974 kunde 9-hålsbanan invigas av Sven Tumba. Tumba slog två invigningsdrivar rakt ut i det okända – ingen av invigningsbollarna har kunnat återfinnas.

Samtidigt med att banan på Ven var färdig fick Gösta Carlsson erbjudande om att köpa Barsebäcks Golf & Country Club AB av greve Hamilton på Barsebäcks gods. Det var då en tämligen sömning och illa skött anläggning. Från förvärvet 1975 och fram till slutet av 1980-talet var ägandet av Barsebäck en tung kamp för att höja anläggningens golfkvalitéer och få ekonomin att gå ihop. Ett tag i början av 80-talet var konkurshotet högst levande. 1989 kan man säga att produkten var mogen genom att Barsebäck blev en 36-hålsanläggning när Donald Steel-banan kunde invigas samtidigt som infrastrukturen med restauranger, boende och konferenslokaler var utbyggd. Under 1990-talet kunde Gösta Carlsson börja skörda framgångarna. 1992 arrangerades Scandinavian Masters för första gången med Nick Faldo som segrare. Sedan har stortävlingarna avlöst varandra på Barsebäck med Solheim Cup 2003 som en självklar höjdpunkt. Jesper Parnevik, Colin Montgomerie, Annika Sörenstam, Julie Inkster, Adam Scott och Luke Donald tillhör de världsspelare som fått lyfta en segerbuckla på Barsebäck.

Gösta var i 60-årsåldern när han smittades av golfbacillen. För Åke Jönsson, som skrivit hans biografi "En påse nässlor", har han berättat hur han gjorde om sin tvättstuga till träningshall och dit kom Landskrona GK:s professionalist Bruce Grafton en tid varje vardag när Gösta var hemma från sina affärsresor för en timmas lektion. Hängivenheten gav resultat och Gösta spelade en tid på 6-7 i handikapp. Fem hole-in-one hade han gjort 2002 när intervjun gjordes – det andra en biljardstöt mot ett pinjetråd.

Gösta Carlssons engagemang för golf, för golftävlingar och för att skapa en internationell mästerskapsanläggning vilade aldrig. Under Henrik Stensons första tid som elitpelare och professionell fanns Gösta i bakgrunden som stödperson. Nu hoppas nog många att Henrik på något sätt skall ta över stafettpippen.

Författaren av de här raderna har några personliga minnen av Gösta. 2002 hade vi träffats och jag presenterat planerna för ett Tycho Brahe museum på Ven. När det var några veckor kvar till starten av Solheim Cup året därpå stötte vi på varandra på Venfärjan. Jag undrade naturligtvis hur det kändes inför detta världsevenemang. Gösta viftade snabbt bort den frågan och ville istället veta hur det gick för mig med museiplanerna. Så är det nog med stora ledare – de är mer intresserade av andras åsikter och erfarenheter än att framhäva sig själva.

Vad som händer med den fina lilla semesterbanan på Ven är det nog många som också undrar. Gösta berättade lyriskt om den här tiden. Stenplockning på fairways inför sådden, planteringen av banans alla fruktträd och den gemensamma picknicken på klubben för medlemmarna varje midsommarafton

de första åren. En stor golfprofil, som alltid betonade att golfen skulle vara öppen för alla, har gått ur tiden.

Göran Nyström